

**INT. KANTOOR**

Een suffig kantoor. Op een bureau staat een bordje: 'aanmelden nieuwe wereldrecords' en daarachter zit ambtenaar J.P. STOKMAN. Een spannend batman-deuntje klinkt en SUPER SIMON springt naar binnen: in glitterkostuum met cape.

SIMON  
EN HIER BEN IK DAN! De fantastische,  
de geniale, de mega-super-  
grandioze... SIMON L. ROZEWATER!

Een stormachtig applaus. J.P. Stokman kijkt bevreemd om zich heen.

SIMON (CONT.)  
Dankuwel! Dankuwel! Mag ik uw  
aandacht voor iets levensgevaarlijks,  
iets ongelofelijks... een nieuw  
wereldrecord!

J.P. STOKMAN  
(*stoïcijns*)  
Niks met kakkerlakken, hoop ik. En  
ook geen dwergwerpen, want de vorige  
moeten we nog terugvinden.

SIMON  
O nee hoor, veel beter...

Hij draait zich om: op zijn rug blijkt een kolossale  
vuurpijl te zitten.

SIMON (CONT.)  
De enige echte Levende Raket!

Simon zwaait het dubbele raam open en wuift naar  
beneden.

MENIGTE (OFFSCREEN)  
Super Simon! Super Simon!

SIMON  
Dit is nog nooit vertoond!

Simon steekt met een aansteker de lange lont aan en gaat met  
één opgetrokken knie en omhooggestoken armen in  
lanceerhouding staan.

J.P. STOKMAN  
Toch wel hoor.

Hij bladert in een boek met wereldrecords.

J.P. STOKMAN

Vier jaar geleden in China. Toen vloog Long Sji-hai zeven meter de lucht in. Ongelukje met vuurwerk.

SIMON

Dus ik ben niet de eerste?

Hij komt naar het boek toe en J.P. Stockman deinst achteruit.

J.P. STOKMAN

Uhm... uw lontje brandt nog.

SIMON

Maar m'n hele familie staat beneden. De regionale televisie. Die verwachten allemaal een nieuw record! Wat moet ik doen?!

MENIGTE (OFFSCREEN)

Vliegen! Vliegen!

J.P. STOKMAN

Kunt u dat lontje misschien...

SIMON

Ik weet het al! Super Simon, de Verst Vliegende Vuurbal! Komt dat zien! Komt dat zien!

Hij gaat weer in zijn lanceerhouding richting open raam staan.

J.P. STOKMAN

Hoever denkt u daarmee te komen?

SIMON

Ik mik op de Grote Markt en anders het Weteringplantsoen.

J.P. STOKMAN

Jammer.

Verbouwereerd kijkt simon opzij naar J.P Stokman met zijn boek.

SIMON

Ook geen wereldrecord?

J.P. STOKMAN  
Vorig jaar vloog de levende  
kanonskogel van circus Boltini over  
het hele IJsselmeer.

Simon ijsbeert door de kamer met de brandende lont achter  
zich aan.

SIMON  
Dat haal ik nooit!

J.P. STOKMAN  
Uw lontje is nu wel erg kort.

SIMON  
Er moet toch IETS zijn waarin ik de  
beste ben?!

MENIGTE (OFFSCREEN)  
Simon! Simon! Simon!

J.P. STOKMAN  
Als u vierentachtig potloden in uw  
mond steekt, heeft u een record. Dat  
is nog nooit iemand gelukt.

SIMON  
Potloden?! Potloden?! Het volk daar  
beneden wil iets spectaculairs zien,  
iets verbijsterends en u komt aan met  
potloden?!

J.P. STOKMAN  
Die kunnen best scherp zijn, hoor.

SIMON  
Wacht 'ns even... Als ik m'n mond nou  
eens volprop met potloden EN ik vlieg  
met deze raket door de lucht, heb ik  
dan een wereldrecord?

J.P. STOKMAN  
Ja, dan bent u inderdaad de eerste.

SIMON  
O, dankuwel! U heeft me gered!

J.P. STOKMAN  
Het lontje! Het lontje!

Simon grist alle potloden van het bureau, steekt ze in zijn  
mond en gaat snel in zijn lanceerhouding staan. Het gesis  
bereikt de pijl. Stilte.

J.P. STOKMAN  
Misschien een rare vraag, maar hoe  
gaat u straks landen?

SIMON  
Huh?!

Boemmm! Simon verdwijnt uit beeld. Stilte. J.P. Stokman komt  
overeind.

J.P. STOKMAN  
Meneer Rozewater?

Met gestrekte armen is Simon tegen de muur naast het  
raam aangeplakt. Zijn rug is zwart geblakerd en er  
kringelt rook omhoog.

J.P. STOKMAN (CONT.)  
Eén meter zestig. Hm. Dat kan ik  
helaas niet goedkeuren.

---