

INT. FLAT - WOONKAMER

Een keurig flatje. Vanuit de gang klinkt een opgewonden stem:

BASTIAAN (OFF)
Angelique, o Angelique, de hele stad
ben ik doorgerend om jou te zien! Dwars
door het Wilhelminapark, over de
spoorlijn en tegen het verkeer in. Want
ik hield het geen seconde langer uit!

ANGELIQUE (OFF)
Hi-hi-hi, die Bastiaan toch, kom
verder. Je bent helemaal nat.

Een JONGE VROUW komt verlegen-opgewonden de woonkamer binnen,
gevolgd door een bloednerveuze JONGEMAN met een boeket.

BASTIAAN
Ik moest je spreken! Alleen! Anders
zou ik nooit durven vragen, wat ik je
nu ga vragen...

Hij legt het boeket weg, zakt neer op een knie en pakt haar
hand.

ANGELIQUE
Hi-hi, gekkie, wat doe je nou
allemaal?

BASTIAAN (PLECHTIG)
Angelique...

BUURMAN (RECHTS)
Kom gauw! Dit mag je niet missen!

Stilte. Onthutst staart Bastiaan naar de muur achter
Angelique.

BASTIAAN
Wie was dat?

ANGELIQUE
O, de buren. Het is een beetje
gehorig hier. Maar ga verder.

BASTIAAN
Ja... ja... Angelique, we kennen elkaar
nog niet zo lang, maar toch voel ik...
Met heel mijn hart voel ik...

BUURVROUW (BOVEN)

Wat voelt ie?

BUURMAN (RECHTS)

Stil mens, dat gaat ie nu zeggen.

Bastiaan is helemaal van zijn apropos gebracht en kijkt omhoog.

BASTIAAN

Het is hier echt gehorig, zeg.

ANGELIQUE

Laat je niet afleiden, schatje. Wat voel je nou precies?

BASTIAAN

... ja... ik ehh... ik voel...

SURINAAMSE BUURJONGEN (ONDER)

Zijn ze al aan het zoenen?

BUURVROUW (BOVEN)

Ik hoor wel gesmak.

BUURMAN (RECHTS)

Da's m'n vrouw. Die lapt de ramen.

ALLE BUREN (OFF)

Ha-ha-ha!

ANGELIQUE

(*Woest*) WAT VALT ER HIER TE LACHEN?!

BASTIAAN

Ik zal die bloemen wel even in het water zetten.

Hij wil overeind komen en de bloemen pakken, maar zij is hem voor.

ANGELIQUE

NERGENS VOOR NODIG! (*Meteen weer poeslief*) Wat wilde je me ook alweer vragen?

BUURVROUW (BOVEN)

Ja, schiet op, Bastiaan, anders brandt m'n eten aan.

ANGELIQUE

BEMOEI JE ER NIET MEE!

BASTIAAN

Ik bedenk me opeens dat ik nog
boodschappen moet...

ANGELIQUE

ZITTEN BLIJVEN JIJ!

Geschrokken laat Bastiaan zich weer op een knie zakken.

ANGELIQUE (CONT.)

Zeg op, Bastiaan, waarom ben jij de
hele stad doorgerend? Zonder jas door
de regen. Waarom wilde je mij per se
zien?

Met een vuurrood hoofd staart Bastiaan voor zich uit.

BASTIAAN

Ik... Ik...

ANGELIQUE

(*Fluistert*) Vraag maar. Wat het ook
is, ik zeg ja.

Bastiaan schraapt zijn droge keel. Stilte.

BASTIAAN

(*Zielig*) ... heb je een glaasje water
voor me?

Een klap in het gezicht van Angelique.

ALLE BUREN (OFF)

WHOEAAH-HA-HA!

ANGELIQUE

D'ERUIT JIJ! WAT DENK JE WEL NIET?!

Ze duwt Bastiaan met kracht de woonkamer uit.

BASTIAAN

Maar... maar...

ANGELIQUE (OFF)

WEGWEZEN, GRIEZEL!
