

INT. GEMEENTEHUIS - KANTOOR BURGEMEESTER

Een ouderwetse werkkamer met lambrisering, grote schilderijen en een antiek bureau met daarachter een BURGEMEESTER. Geklop.

BRIGADIER

Meneer de burgemeester? Heeft u een klein momentje? Het gaat over de voetbalwedstrijd van morgenmiddag.

Door een kier van de deur steekt het hoofd van een BRIGADIER.

BURGEMEESTER

O zeker, brigadier, kom verder! Alles moet worden gedaan om rellen te voorkomen. Geen ruitje mag er sneuvelen in de stad.

BRIGADIER

Dan heb ik hier het perfecte plan.

Hij komt de kamer binnen in een volledig ridderharnas met zwaard en een helm onder zijn arm. De burgemeester neemt zijn leesbril af.

BURGEMEESTER

... krijg nou de...

BRIGADIER

Geïnspireerd op de slag bij Vlaardingen. De laatste keer dat de Bereden Brigade deze stad succesvol heeft verdedigd.

BURGEMEESTER

Dat was duizend jaar geleden!

BRIGADIER

(Samenzweerderig) Precies! Dat zullen die voetbalfans dus nooit verwachten! We hebben de brug over de Rijn al ondermijnd...

BURGEMEESTER

Wat hebben jullie?!

BRIGADIER (VERVOLGT)

... dus als ze over de A4 komen...

Zwiep! Een slag met zijn zwaard en een tafeltje met lamp stort ineen.

BRIGADIER (CONT.)
HOPPA! Weg bus!

BURGEMEESTER
Dat... dat... was een originele
Tiffany...

BRIGADIER
Blijft over de A20. Van die kant
verwachten we een paar duizend
supporters...

Ratsss! Met zijn zwaard "tekent" hij een pijl op een groot,
17^e eeus schilderij van legers voor een ommuurde stad.

BURGEMEESTER
Nee! Nee!

BRIGADIER
Daarom hebben we hier en hier
valkuilen gegraven.

Tsjak! Tsjak! Het zwaard "markeert" de valkuilen op het
doek.

BURGEMEESTER
... niet dat schilderij...

BRIGADIER
En daarachter staan de katapults.

Roetsssss! Verlamd staart de burgemeester naar het
verwoeste doek.

BURGEMEESTER
... katapults?

BRIGADIER
(*Laconiek*) Hm-hm, naar Middeleeuws
ontwerp. Hebben we drie weken aan
gewerkt.

Hij pakt een loodzware boekensteun van het bureau en houdt
dat in zijn gestrekte arm. Een rij boeken valt een voor een
op de grond.

BRIGADIER (CONT.)
Je legt een steen van zo'n tachtig,
negentig kilo op een soort lepel, je
trekt die naar achteren en... hopla!

Zijn arm schiet omhoog en de boekensteun vliegt klets! Door
het gebrandschilderde raam naar buiten.

BRIGADIER (CONT.)

Daarmee bestoken we ook de supporters
in het water.

BURGEMEESTER

Welk water?

BRIGADIER

De Rijn. Kijk...

Hij giet een bloemenvaas leeg rond een agenda op het
bureau.

BRIGADIER (CONT.)

We hebben alle dijken doorgestoken
rond de stad, zodat er niemand meer
bijkan.

BURGEMEESTER

Dat zijn contracten! M'n agenda!

BRIGADIER

En als er dan nog supporters doorheen
glippen, tsja, dan wordt het tijd
voor harde actie...

BURGEMEESTER

(In afschuw) O, mijn God! Dan wordt
de bereden politie zeker ingezet?! Op
hun paarden met lange lansen en
bijlen die op die arme mensen
inhakken!

BRIGADIER

Nee, dan begint de wedstrijd, bedoel ik.
Het gaat daar altijd zo ruw aan toe.

De burgemeester kijkt hem verbijsterd aan.

BRIGADIER (CONT.)

(Trots) Nou, wat vindt u ervan?
Eerlijk zeggen, hoor.

BURGEMEESTER

Wat ik ervan vind? Wat ik ervan
vind?!

Hij grist een decoratieve hellebaard van de wand achter hem
en haalt uit naar de brigadier die zich verdedigt met zijn
zwaard.

BURGEMEESTER (CONT.)

DIT VIND IK ERVAN!

BRIGADIER
Maar meneer de burgemeester toch!

BURGEMEESTER
EN DIT! EN DIT!

Hij drijft de brigadier achterwaarts zijn kantoor uit.

—————